

Demokratik Seçimlerin Hükmü

“Nasihaton ve Tahzirun Min Batşî’l-’Aliyyi’l-Kadir (Ali ve Kadir Olan’ın Şiddetli Yakalamasından Sakındırma ve Nasihat)”

Te’lif: Abdulhamid el-Hacuri

Tercüme: Ebû Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Giriş

Yakalaması şiddetli, El-Alî ve el-Hamîd olan Allah'a hamd olsun. Allah Teâlâ indirdiği muhkem kitabında şöyle buyurmuştur:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر وتؤمنون بالله

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarsınız ve Allah'a iman edersiniz.” (Al-i İmran 110)

Salat ve selam Muhammed'in üzerine olsun. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

“Sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin, buna güç yetiremezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle ki, bu imanın en zayıfıdır.”

الدين النصيحة

“Din nasihattir” Şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın kulu ve rasulüdür. Bundan sonra:

Burada zikredilen ayet ve bu konuda gelen başka ayetler ile zikredilen hadis ve bu konudaki diğer hadisler sebebiyle ümmete nasihat olması ve sorumluluktan kurtulmak amacıyla bu sayfaları nasihat olarak yazmak istedim. Kulak veren bundan faydalanır ve o bir şahittir. Doğru görüş ve olgun akıl sahibi olur. Kabul etmekten büyüklenen ise hunidir. Onlar ittibayı iptal edenlerdir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

ویل لأقماع القوم

“Kavmin hunilerine yazıkları olsun.” Onlar hakkı işitip de ondan faydalanmayanlardır.

Ey müslümanlar! Muhakkak ki fitnelerin kötülüğü artmış ve yaygınlaşmıştır. Bu durum, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisini doğrulamaktadır:

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف

الجبال ، ومواقع القطر ، يفرّ بدينه من الفتن

“Müslümanın en hayırlı malının, diniyle fitnelerden

kaçmak için peşinden dağ eteklerini ve yağmur düşen yerleri takip edeceği koyun sürüsü olması yakındır.” Buhârî Ebu Said radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. Fitnelerin kötülüklerinin artıp yaygınlaşmasının sebebi ilmin azlığıdır. Hadiste şöyle buyrulur:

لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل

“İlim kaldırılıp cehalet galip gelmedikçe kıyamet kopmaz.” Buhârî ve Muslim Ebu Musa radiyallahu anh'den rivayet etmişlerdir.

Yine haramı helal sayan kötü âlimler de bu fitnelerin yaygınlaşma sebeplerindedir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء ، حتى إذا لم يبقَ عالمٌ ؛ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا برأيهم وفي رواية: ((بغير علم ، فضلوا وأضلوا))

“Muhakkak ki Allah ilmi göğüslerden çekip almak suretiyle kaldırmaz. Lakin ilmi âlimlerin ölümüyle kaldırır. Ta ki bir âlim kalmaz. İnsanlar da cahilleri önder edinirler, onlar

da şahsi görüşleriyle fetva verirler.” Bir rivayette: **“İlimsiz olarak fetva verirler, hem sapar, hem saptırırlar”** şeklindedir. Buhârî ve Muslim Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan rivayet etmişlerdir.

Bu fitnelerin yayılıp galip gelmesinin diğere bir sebebi dünya ve mal sevgisidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

لكلّ أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال

“Her ümmetin bir fitnesi vardır, ümmetimin fitnesi de maldır.”

Bu fitnelerin yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden birisi de akide zayıflığıdır. Bu da fikrî ve askerî zayıflığa sebep olmuştur. Kâfirlerin fikirleri arkasından koşuşturulur hale gelinmiş, Allah Azze ve Celle’nin rahmet ettiği kimseler haricinde insanlar onların giyimlerini, sözlerini ve fiillerini taklid etmişlerdir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

من تشبه بقوم فهو منهم

“Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır.” Ebû Dâvûd, Abdullah b. Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet etmiştir.

Ey insanlar! Bu benzeri hadislerden dolayı sakınmalısınız!

Zira bu hadiste kitap ve sünnete muhalefetin dünya ve ahirette azarlanması vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى

“Allah’a ve rasulüne karşı gelenler var ya, işte onlar en alçaklar içindedir.” (Mucadele 20)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

جعلت الذلّة والصغار على من خالف أمري

“Emrime muhalefet edenlere zillet ve küçüklük yazıldı.” Buhârî ve Muslim Cabir radiyallahu anh’den rivayet etmişlerdir.

Ey müslümanlar! Allah’ın kulları! Muhakkak ki kâfirler müslümanları dinlerinden ayırmak için mücadele etmektedirler. Bu yüzden onlar müslümanları ifsat etmek için pekçok mallar harcamaktadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

“O küfredenler, mallarını Allah’ın yolundan çevirmek için sarf etmektedirler. Daha da sarf edeceklerdir. Fakat

sonra bu, kendilerine pişmanlık olacak, sonra da mağlûb olacaklardır.” (Enfal 36)

Şeyhulislam İbn Teymiyye, İktidau’s-Sirati’l-Mustakim’de şöyle demiştir: “Muhakkak ki kâfirler pekçok mallar harcarlar. Bunun sebebi müslümanlara dinlerini terk ettirmek değildir. Lakin dinlerinden bazı hususlarda onları aşağı indirmek içindir.” Allah ona rahmet etsin, doğru söylemiştir. Allah’tan onları yenilgiye uğratmasını dileriz. Ayette geçtiği gibi, bu Allah’ın vaadidir.

Ey Allah’ın kulları! Bu asırdaki fitnelerin en büyüklerinden birisi Demokrasi fitnesidir. Böyledir, çünkü demokrasi Allah Azze ve Celle’nin hükmünden uzaklaştırmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“Hüküm ancak Allah’ındır.” (Yusuf 40)

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

“Hükümünde kimseyi ortak etmez.” (Kehf 26)

Çünkü demokrasi, İslam dinini herhangi bir yol ile yıkma girişimidir. Bu, kadının özgürleştirilmesi gerekçesiyle evinden çıkarılmasına çağırmaktır! Ta ki zinâkarlar ve aylaklar için bir av haline gelsin! Bu, erkek ile kadının ve salih kimse ile facirin eşit sayılmasına, din ve fikir hürriyetine davet etmektir! Bununla İslam dininin hürriyetini değil, kendilerinin fikirlerinin ve dinlerinin

hürriyetini kastetmektedirler. Yoksa neden kendi ülkelerinde müslümanlara baskı yapıyorlar ve kadınların hicabını/örtüsünü kaldırmayı zorunlu kılıyorlar? Neden onlara ezan, kurban kesmek ve daha başka din şiarlarını izhar etmeme konusunda baskı yapıyorlar?

Dikkat edin! Bu tagutun fitnelerinden birisi de Allah Azze ve Celle'nin dışında kulluk edilen bir ilah haline gelmesidir. Buna çağıran Amerika'lılar, avrupa'lılar, onlara bu konuda benzeşen müslümanların cahilleri ve onlara tamah edenlerdir. Bu, yönetime ulaşmanın en uygun yolu saydıkları seçimlerdir. Hâlbuki bu yolda pek çok dine aykırılıklar vardır. Vallahi buna katılanın Allah Azze ve Celle'nin şiddetli yakalamasına, intikamına, mekrine ve gazabına muhatap olmasından korkulur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

“Rabbının yakalayışı, muhakkak ki çok şiddetlidir”
(Buruc 12)

شَدِيدَ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ

“Azabı şiddetli ve lütuf sahibidir” (Gafir/Mu'min 3)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ إِنَّ أَخْذَهُ

أليم شديد

“İşte Rabbin, zâlim kasabalar halkını yakaladığı zaman, O'nun yakalayışı böyledir ve O'nun bu yakalayışı da, çok acı ve çok şiddetlidir.” (Hud 102)

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

إِنَّ اللَّهَ لِيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتَهُ

“Muhakkak ki Allah zalime mühlet verir, ta ki onu yakaladığı zaman bırakmaz.” Buhârî ve Muslim rivayet etmişlerdir.

Zulmün yalnızca insanların mallarını batıl yolla almak veya onları dövüp öldürmek olduğunu zannetme! Şüphesiz bunlar zulümdür, lakin burada zulmün başka şekilleri de vardır. Bu insanın kendi nefsine zulmüdür! Büyük günahları işleyen, nefsine zulmetmiştir. Daha önce geçtiği gibi bu kimsenin Allah'ın yakalamasına, gazabına, mekrine ve cezalandırmasına muhatap olmasından korkular. Sana bu seçimlerde işlenen bazı büyük günahları zikredeceğim. Bununla beraber müslümanlardan birçok kimse, dışı rahmet, içi azap olan bu derin çukura düşmüşlerdir.

Seçimlere Katılmadaki Kötülükler

1- Bu seçimler kâfirleri taklit etmektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:

منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين
* من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كلّ حزبٍ بما لديهم فرحون

“O'na ihlâs ile yönelin, O'ndan korkun ve namazı dosdoğru kılın. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası, kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın.” (Rum 31-32)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

من تشبّه بقوم فهو منهم

“Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır.” Ebû Dâvûd, Abdullah b. Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir.

Onların yollarında giderek, onlara benzeyerek yaratılmışların en şerlisi olan kâfirler gibi olmak ister misin? Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

إنّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم

خالدين فيها أولئك هم شرّ البرية

“Fakat kitap ehlerinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde ebediyyen kalacakları ateştedirler. İşte, halkın en şerlileri bunlardır.” (Beyyine 6)

Müslümanın, herhangi bir görünüş şeklinde, giyiminde, âdetinde veya hareketinde kendisini kâfirlere benzetmesi, benzediği kimselere sevgisini açıkça ortaya koymasa bile, iç âleminde de bu duygunun olduğunun göstergesidir. Yine bu benzeşme, kişinin kendisini, benzemeye çalıştığı kimseden düşük görmesinin göstergesidir.

2- Seçimlerde erkek ile kadının, hür ile kölenin, isyankâr fasık ile itaatkâr takvalının ve ilim ile cehaletin eşit sayılması söz konusudur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:

قل لا يستوي الخبيث والطيب

“De ki: kötü ile iyi bir olmaz.” (Maide 100)

وليس الذكر كالأنثى

“Erkek, dişi gibi değildir.” (Ali İmran 36)

أفنجعل المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون

**“Müslümanları mücrimler/suçlular gibi kılar mıyız?
Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz?” (Kalem 35-36)**

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

“De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zumer 9)

Birinizin şahitliği bir kadının şahitliğiyle eşit sayıldığında akıllarınız nerede ey müslümanlar topluluğu! Bazen açık saçık bir şarkıcı veya zinakar bir orospu ile eşit sayıldığınızda akıllarınız nerede? Ayyaşın oyu ile âlimin oyu eşit sayılırken akıllarınız nerede? Öğüt alan yok mu?

3- Bu seçimlerde ruh taşıyan canlıların suretleri/resimleri vardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem suret yapanlara lanet etmiştir. Nitekim Buhari'nin Ebu Cuhayfe radiyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيام و

وليس بنافخ

“Herhangi bir suret yapan kişi kıyamet gününde ona ruh üfürmekle mükellef tutulacaktır. Fakat ona ruh üfleyemeyecektir.”

Yine şöyle buyurdu:

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ عُنُقًا يَقُولُ: وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ وَذَكَرَ مِنْهُمْ

((المصوّرين))

“Cehennemden bir boyun çıkar ve: “Üç kişi işe görevlendirildim” der. Bunlar arasında suret yapanlar da vardır.

Ey miskin! Ey partisine, grubuna, şeyhine veya liderine hizmet eden kişi! Sen bu büyük tehdidin neresindesin?! Bundan daha çirkinini, daha acısı ve daha şerlisi ise kadınların resimleridir! Ey müslümanlar! Gayretiniz nerede? Mahremlerinizin resimleriyle dışarı çıkmalarına nasıl razı oluyorsunuz? Ona iyi de bakar, facir de bakar! Kavgacı, belalı kimseler kadınlar için gazeller söyler, kadınlarla gençleşirler! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurur:

لا يدخل الجنة ديوث

“Deyyus (mahremlerini kıskanmayan kimse) cennete giremez.”

Cahiliyye halkı bile, kendilerinde bulunan yaygın kötülöklere ve herşeyi hafife almalarına rağmen, namus konusunu hafife almazlardı. Bizler ise bu zamanlarda çoğunluk tarafından yardımsız bırakıldık, kadınlarını kendi elleriyle bu

kötülöklere çıkarıyorlar!

4- Bu seçimlerde batıl şahitlik ve yalan vardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

الكبائر: الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور

“Büyük günahlar; Allah’a ortak koştak, anne ve babaya isyankârlık ve batıl şahitliktir.” Allah Teâlâ, batıla şahitlik etmeyen müminleri şu ayetiyle övmektedir:

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما

“(Keza Rahman’ın kulları), batıla şâhidlik etmeyen ve boş laf edenlerle karşılaştıklarında vakarla geçip gidenlerdir” (Furkan 72)

Ey müslüman kardeşim! Yaptığın ve bıraktığın her işte Allah’tan sakın. Dünyanın geçici molozları için batıla şahitlik eden, aldatan, yalancı bir kimse olma! Bazıları bir şey elde edemez, sadece fitneye düşerler!

5- Bu seçimlerde canların yok edilmesi, parti taassubu veya lider taassubu vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيما

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehennemdir, orada kalıcıdır. Allah’ın gazabı ve laneti onun üzerinedir ve ona büyük bir azap hazırlanmıştır.” (Nisa 93)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur:

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا

“Mümin, haram bir kana bulaşmadığı sürece dininde bir açıklık üzerinde kalmaya devam eder.”

من استطاع ألاّ يحول بينه وبين الجنة ملء كفيّ من دم

فليفعل

“Kendisiyle cennet arasında kandan bir avuçla engel koymamaya gücü yeten, bunu yapsın.”

6- Bu seçimlerde müslümanların yöneticilerine karşı ayaklanma ve yönetim hususunda onunla çekişme vardır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد ، يريد أن يشقّ

عصاكم ، ويفرقّ جماعتكم فاقتلوه

“İşiniz (yönetiminiz) bir kişi üzerine toplanmışken birliğinizi yarmak ve cemaatinizi ayırmak üzere geleni öldürün.” Yine şöyle buyurmuştur:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

“İki halifeye biat edildiği zaman bunlardan sonrakini (ikincisini) öldürün.” Yine şöyle buyurmuştur:

يا عثمان ، لعل الله أن يلبسك قميصا ، فإن أرادوك على

أن تخلعه فلا تخلعه

“Ey Osman! Belki Allah sana bir gömlek giydirir. Senden bu gömleği çıkarmak istediklerinde sakın çıkarma”

7- Seçimlere katılan, Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmiştir. Çünkü o İslam dinini, beşeri kanunlarla uzaklaştırmak isteyenleri yükseltmek için pay sahibi olmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ

“Yoksa onların kendilerine dinden Allah’ın izin vermediği şeyleri meşru kılan ortakları mı var?” (Şura 21) Seçimler, Allah’a ortak koşmaya dâhildir. Özellikle bu, itaat şirkidir. Zira bilindiği gibi, seçimler, İslam düşmanı Yahudilerin uydurduğu, hristiyanların da onlardan aldığı; taguti kâfir düzenin çocuğudur.

8- Seçimler, çoğunluğa dayalıdır. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyurur:

وما أكثر النَّاسَ ولو حرصت بمؤمنين

“Ne kadar istersen iste, insanların çoğu, yine îman etmez” (Yusuf 103)

وقليل من عبادي الشكور

“Kullarımdan şükreden azdır.” (Sebe 13)

Daha fazla oy alan kazanır. Fitne zamanlarından insanların çoğu ise hakkı önemsemez. Onların gayesi ancak dünyalık arzularını elde etmektir. Bunda helale harama aldırılmazlar. Bilindiği gibi hırsız, hırsız seçer, sarhoş, sarhoşu seçer, hizipçi hizipçiyi seçer. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله إن

يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون

“Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırılar; zira onlar, zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar” (En'âm 116) Yine şöyle buyurmuştur:

وإن وجدنا أكثرهم لفاستقين

“Çoğunu yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk” (A'raf 102)

9- Seçimlere katılanlar, iddia ettikleri gibi uygun olan kimseyi destekliyor değillerdir. Lakin insanların en günahkârı olsa dahi, bütün parti mensuplarını veya liderlerini destekleyen her grubu desteklerler. İhvanu'l-Muslimun, kendilerinde olan şeylere rağmen kendilerini salihler olarak görürler. Hâlbuki onlarda din adına ümmete karşı ayaklandıran hizipçilik, bid'at ve bölücü fesat unsurlar vardır. Yine onlar entrikacıdırlar. Komünistler, küfürlerine ve taşkınlıklarına rağmen kendilerini hak üzerinde görürler. Yine Baasçılar ve her batıl ehli kendisini hak üzerinde zanneder. Oysa kitap ve sünnete uyum göstermek ve ümmetin selefine uymak dışında hak yoktur.

وكلّ خير في اتباع من سلف*** وكلّ شرّ في ابتداء من

خلف

Hayrın tamamı selefeye tabi olmaktadır.

Şerrin tamamı da sonrakilerin bidatlerindedir.

Yine başkaları da böyledir. Allah Azze ve Celle şöyle buyururken ne kadar doğru söylemiştir!:

كلّ حزب بما لديهم فرحون

“Her hizip/fırka kendinde olanla sevinir.” (Mu'minun 53)

10- Seçimlerde parti liderleri kendilerini temize çeker, ufukları tutan yalanlarla yalan söylerler. Nitekim Allah Azze ve Celle kendini temize çekmekten şu sözlerle yasaklamıştır:

ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

“Kendinizi siz temize çıkarmayın. O, sakınan kimseyi daha iyi bilir” (Necm 32)

Onların insanlara yalan söylemeleri ve aldatmaları sebebiyle Semura b. Cundub radiyallahu anh hadisindeki gibi bir durumun kendilerine isabet etmesinden korkulur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Yürüdük, o esnada sırtı üstü yatan birisinin yanına geldik, başucundaki bir adam demirden çatal bir kanca ile ayakta duruyor ve yatan adamın yüzünün bir tarafına gelip kancasıyla ağzının, burun ve gözünün bir kısmını ta kafasına kadar yarıyordu. Sonra da yüzünün öbür tarafına dönüp orasını da aynı olarak yarıp parçalıyordu. Öbür tarafı parçalamaya koyulurken, ilk parçaladığı taraf da oraya tekrar gelmeden yenilenip iyi oluyordu. Sonra dönüp birinci defa da yaptığı gibi yine ayın hareketi tekrarlayıp duruyordu... Şakakları, göz ve burnu demirle yarıp parçalanan adam vardı ya, evinden dışarıya çıktığı zaman her yere ulaşacak yalanlar uyduran kimsedir.” Buhârî rivayet etmiştir.

11- Oy isteyenlerin gayeleri, seçmenlerinin herhangi bir şekilde memnun etmektir. Onların düşüncesinde Allah'ın razı olup olmaması önemli değildir. Bunun delili, rafizilere, hizipçilere, sufilere ve günahkâr kimselere yakınlaşmalarıdır. Buna hiç itiraz eden olmaz. Onlar hakkında Aişe radiyallahu anha hadisinde geçen durumdan korkular:

من أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ

عَلَيْهِ النَّاسَ

“Allah'ın öfkesine rağmen insanları razı eden kimseye Allah öflendiği gibi, insanları da ondan öfkelenendir.”

Bunlar, seçimlerin bazı kötülükleridir. Bunlardan bir tanesi dahi seçimlere katılmanın haram olmasına yeter. Zikredilen bu maddelerden her biri büyük günahlardan sayılır. Bu günahları ne

namaz, ne oru, ne zekât ve sadaka örter. Tевbe etmek zorunludur.

Malları zayı etmek, bu konuya haksız olarak dalmak, vakitleri ziyan etmek, parti liderlerinin resimlerini caddelere ve yollara asmak suretiyle müslümanlara eziyet vermek gibi unsurlar da vardır.

Daha fazla bilgi isteyen Şeyh İmam Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah'ın Tuhfetu'l-Mucib ve "Tenviru'z-Zalamat Bikeşfi Mefasidi ve Şubuhati'l-İntihabat" adlı kitabına bakabilir. Allah'tan selamet dileriz. Nitekim Şeyhimiz Yahya el-Hacuri "el-Mebadiu'l-Mufide" adlı sohbet vermiştir.

Bazıları şöyle sorabilir: "Müslümanların imamı veya cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?" onlara deriz ki:

"Selefiniz olan sahabe ve tabiin nasıl yaptıysa öyle yapın. Müslümanların yöneticisi üç yol ile atanır:

Birincisi: Önceki imam veya başkanın tayin etmesi ile

İkincisi: Âlimler, ileri gelenler ve akıl sahiplerinden oluşan Ehlu Hal ve'l-Akd (çözüm ve karar mercii) yöneticiyi seçer.

Üçüncüsü: Yönetime zorla el konulur, ona karşı ayaklanılmaz.

Bir Őpbe ve cevabı:

Diyorlar ki: seęimler, İslam'daki Őuradır.

Onlara deriz ki: Vallahi yalan sylyorsunuz! Zira Őura ile demokratik seęimler arasında daęlar kadar fark vardır.

* Őura; Allah'tandır, demokratik seęimler ise Allah'ın dŐmanları olan kâfirlerdendir.

* Őura baęlayıcı deęildir, seęimler ise baęlayıcıdır.

* Őura'da kitap ve snnete muhalefet yoktur. Seęimlerde ise kitap ve snnete muhalefet edilię edilmedięine aldırılmaz.

* Őura devlet meseleleri hakkında yetkili olan âlimler ve akıl sahiplerine hastır. Seęimlere ise iyi ve facir, erkek ve kadın herkes katılır.

İŐte byle. Allah'tan baŐarı, doęruluk, bizlere takvayı ve en uygun olanı ilham etmesini dileriz.

Ebu Muhammed Abdulhamid b. Yahya b. Zeyd el-Hacurı
12 Rebiu'l-Evvel 1427 Pazar hicri.